

Ledenvergadering DBC van vrijdag 16 september 2016.

Onno Kooy - sinds een jaar voorzitter van het bestuur van DBC - mocht gewapend met de hamer de ledenvergadering voorzitten. Deze hamer werd in het verleden zelden gebruikt en behoort tot de museumstukken van de club. Ook Onno had hem feitelijk niet nodig want zijn stemgeluid was voldoende om iedereen bij de les te houden.

Als ik goed geteld heb waren er 23 leden inclusief het bestuur aanwezig:



Bovenstaande afbeeldingen geven een beeld van de sterk bezette ledenvergadering.

Helaas waren de scheidende secretaris en zijn opvolger beiden afwezig. Frank Dujardin nam de gelegenheid waar om de notulen naar zijn hand te zetten.

De jaarstukken passeerden ongehinderd de revue, behalve dat hier en daar een c door een k moest worden vervangen.

De prijsuitreiking was het klapstuk :



en de winnaars waren:



Henk Kuyer – de thans regerende clubkampioen, als eerste geëindigd in poule A.



Als tweede eindigde Thijs Dam, rechts op de foto.

Nolan Wijenberg eindigde als eerste in poule B (helaas geen foto) en werd tweede in de grote poule vóór Thijs Dam! Het duizelt even, maar grote poule = hoofdpoule = poule A + poule B. In deze poule werd Dirk van Kekem vierde, die een sterk seizoen speelde en na Henk Kuyer de grootste ratingwinst behaalde. Daarnaast werd Dirk ook nog tweede in poule B. Zo zat het dus en daarom de hieronder staande foto:



Rechts de foto van Dirk, een liefhebber van witte wijn.

Er was nog een prijs voor Thijs Dam die de DBC-bekercompetitie won, niet te verwarren met het DBC-Zeist bekerkampioenschap dat door Peggy van Amerongen van de sc Zeist werd gewonnen.



Thijs Dam, rechts op de foto, ontvangt de zilveren DBC-schaal uit handen van voorzitter Onno Kooy.

Vervolgens werden de prijzen voor het beste resultaat uitgereikt:

In DBC 1 was Lukas Boutens de topscorer (hij was er niet, dus geen foto), maar Ron Smit met het beste resultaat in DBC 2 was er wel:



Ron drinkt geen wijn en de zilveren dame moet nog worden opgepoetst. Proficiat, Ron!

Na de pauze was er een discussie over houten bord en laptops met als gevolg dat de reserves die al 50 jaar reserve zijn nu eindelijk zullen worden opgemaakt (ongeveer de woorden van de voorzitter).

Ten slotte werd de schoonheidsprijs uitgereikt door Thijs Dam



aan Onno Kooy voor zijn partij tegen Thijs Dam!!

Wat ik nog vergat is dat Bart van Tooren werd bedankt voor zijn jarenlange inzet voor DBC, eerst als voorzitter en daarna als intern wedstrijdleider. Hij kreeg uit handen van Onno een geschenk, zijnde het geheime dagboek van Hendrik Groen, getiteld Pogingen iets van het leven te maken, met een knipoog naar Barts pogingen om het schaken bij DBC te verlevendigen. En ook nog een fles wijn, zie dan hier de laatste foto geheel aan dit afscheid gewijd:

