

Korte impressie van de wedstrijd gisteravond voor op de website.

Voor de 4<sup>e</sup> keer 4-4!

Het was een spannende avond waar DBC de hele tijd achter de feiten aanliep. Doordat het bij Henk vreselijk misging en Ben in gelijke stand vreselijk misgreep, stonden we 2-0 achter. Doordat Manuel eindelijk gewonnen kwam te staan, maar toch weer verloor en Lukas weer eens soepeltjes won stonden we 3-1 achter. Doordat Onno de hele avond spoken zag, maar daar pas op het laatst gelijk in kreeg, stonden we met 4-1 achter. Doordat invaller Dick zijn betere stelling van de hele avond Berkeriaans wist uit te spelen en Thijs zijn moeizame stelling en taaie tegenstander versloeg, was er hoop op een gelijkspel! Dan moest Paul wel winnen en de partij was eigenlijk nog niet eens begonnen aan het eind van de avond. In de overbekende "Hoe-breek-ik-ijzer-met-handen-stelling" ging Paul op geheel eigen wijze aan de slag en wist zijn tegenstander hangend in de touwen door de klok te combineren!! We hadden kunnen winnen en zeker ook kunnen verliezen en dat werd dan ook de uitslag.

Onno Kooy