

DBC geeft zekere winst uit handen!

Het kon niet meer mis gaan en toch moet je schaakblindheid niet onderschatten.

Nadat Lukas vrij snel geruisloos had gewonnen, Ben blij was met een blunder van zijn tegenstander en Paul maar niks zag gebeuren op zijn bord, stonden we halverwege de avond mooi met $2\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ voor.

Daarna moest Manuel helaas opgeven na een moeilijke en moeizame avond en sleepte Henk er op een geniale wijze een half punt uit! Toen even later de vervanger van Janton met zwart op het 2^e bord koel remise speelde, leek een overwinning nog maar een kwestie van tijd. Tussenstand $3\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ Maarrrr . . . de schaakgodinnen hadden andere plannen! Thijs gaf in gewonnen stand opeens zijn tegenstander een remisehand en wat Jan overkwam gaan we hier niet vertellen. Dat geven we een weekje rust en a.s. vrijdag kunnen belangstellende komen huiveren van een verbluffend gevalletje stekeschaakblindheid!!

1. Lukas	1
2. Onno	$\frac{1}{2}$
3. Thijs	$\frac{1}{2}$
4. Paul	$\frac{1}{2}$
5. Jan	0
6. Henk	$\frac{1}{2}$
7. Ben	1
8. Manuel	0